



MARIALE ECHO



PB-PP
BELGIE(N) - BELGIQUE

Een groet van de bedevaart Mechelen-Brussel

Driemaandelijks tijdschrift - nr. 77 - eerste trimester 2018

P005325 - afgiftekantoor 2099 Antwerpen X





In dit nummer

Woord van de directeur	2
De bruiloft van Kana	4
Lourdes 2018	5
In Lourdes is iedereen welkom 'Doe alles wat Hij u zeggen zal.'	13
Het geloof doorgeven	14
Nieuws van het heiligdom	15
Echo's van onze families	15
Bedevaart naar Lourdes	16

Colofon

Verantwoordelijke uitgever:
B. Goubau,
Zaventemsesteenweg 6,
1950 KRAAINEM

Aartsbisdom Mechelen-
Brussel: Dienst Diocesane
Bedeverten
Wollemarkt 15
2800 MECHELEN
tel.: 015 29 26 11
gsm: 0476 85 19 97
e-mail: mb.sec.vic@gmail.com

Site-Internet:
www.lourdesmb.be
Bank: BE69 4397 1322 0178
KREDBEBB

Secretariaat alleen open
na afspraak. Telefonisch te
bereiken op woensdag van
9.00 tot 12.30 u.

WOORD VAN DE DIRECTEUR

Pastoraal thema 2018:

'Doe alles wat Hij u zeggen zal.'

Het gebeuren van Lourdes is 160 jaar jong maar, zoals het Evangelie, nog altijd actueel. Het Evangelie is geen tweeduizend jaar oud maar ligt vóór ons, en we zijn er nog naar op weg. Wij moeten onze harten ervoor openen om tijdgenoten van het Evangelie te worden: God komt naar ons, het rijk van God is onder ons. Dit jaar kan de gelegenheid zijn voor een terugkeer naar de bron, naar Maria en Bernadette: twee kleine vrouwen van wie de stille ontmoeting een echo is van het eeuwige woord van liefde, dat door de herrie van onze bewogen levens en van onze angsten niet langer wordt gehoord. Het zal ons goed doen de eerste getuige van Lourdes te herontdekken. Na de Maria van het Magnificat in 2017, vinden we nu dit jaar de kleine Bernadette terug. Bernadette zien en horen, het licht verwelkomen dat stroomt uit het donkere gat van de rots, de stilte begroeten die in staat stelt het woord te horen. Met Bernadette zullen we luisteren naar de 'maagd van de stilte', die voor ons het unieke woord draagt van een God die liefde is, Schepper en Verlosser. De boodschap van Lourdes is geen andere dan het goede nieuws dat aan de armen wordt verkondigd en dat aan hen wordt toevertrouwd.

De Kerk richt met Maria onze aandacht en ons gebed naar de wereld van de jongeren. In Lourdes dringt Maria – 'even jong en even klein als ikzelf' zei Bernadette – zich niet van boven aan ons op. Ze verschijnt in de holte van de aarde. Ze wordt de catechiste van Bernadette, want het is dáárvoor dat Bernadette in januari 1858 uit Bartrès is teruggekeerd. De methode die ze daarvoor gebruikt, is geen andere dan deze die paus Franciscus voorstelt om het Evangelie naar de periferie van onze huidige wereld te brengen. Eerst **begeleiden**, samen op weg gaan. 'Wilt u zo goed zijn voor mij om naar hier te komen?' Het is de weg van toenadering die zich voor Bernadette opent, de belofte van een vriendschap

die verder gaat dan de oppervlakkige tevredenheid van deze wereld. Aanvaard eerst uw armoede ... 'Ze hebben geen wijn meer', zegt Maria bij de bruiloft van Kana. Aanvaard uw armoede, maar verzaak niet aan uw verlangens. Maria richt zich tot Jezus. Treed ook binnen in deze innerlijke grot waar iemand u verwacht. Uw armoede en uw gebrek kunnen ook, zoals de grot van Massabielle, een ontmoetingsplaats zijn. **Luister!**

Maria toont zich in Kana heel attent voor de noden van de mensen; ze luistert naar het plan van God die, langs Jezus, de onterfde mensheid tegemoetkomt. Maria weet dat deze wereld, zonder God, noch bron noch zin heeft. Ze weet dat deze wereld de vrucht is van een liefde en dat hij bestaat om ervan te leven. Maria weet dat deze wereld langs de mens moet leven van het verbond met zijn Schepper; Maria luistert en maakt zich beschikbaar. Ze heeft kunnen zeggen: 'Mij geschiede naar uw woord', en tot de dienaren bij de bruiloft van Kana zal ze kunnen zeggen: 'Doe maar wat Hij u zeggen zal.'

Vervolgens, **zich engageren** met alles wat we hebben en alles wat we zijn, zonder schrik te hebben van het belachelijke. Maria zegt tot de dienaren van de bruiloft: 'Doe maar wat Hij u zeggen zal' en Jezus vraagt dan: 'Doe die kruiken vol water.' Maria geeft ons de moed te gehoorzamen aan de stem die klinkt in ons binnenste; Maria laat ons dat woord begrijpen als een woord van eeuwig leven. *Naar wie zouden we anders gaan?* En zo schrikt Bernadette niet terug van de modder en graaft ze tot er een 'bron voor de zondaars' ontspringt. Zo opent er zich een weg van genade ... **Aanvaard dienaar te zijn.**

Jezus kan de verwachting van Maria beantwoorden, omdat ze zich heeft laten leiden op zijn weg van vertrouwen. Zij is de eerste leerlinge van Jezus. Zoals de Zoon vertrouwen schenkt aan de Vader, van wie Hij alles ontvangt, zó treedt Maria helemaal binnen in

het engagement van Jezus. Hij die gekomen is om de wil van de Vader te volbrengen, Hij maakte zich tot de dienaar van zijn broeders: 'Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat gij zoudt doen zoals Ik u gedaan heb' (Joh 13, 15).

En **deel** wat je hebt ontvangen: het is het enige middel om het te bewaren. 'Scheep er nu wat uit en breng dat naar de tafelmanier. Laat de genodigden proeven van de wijn en van de vreugde van de bruiloft. Zo worden ook zij opgenomen in het licht van het verbond, in het licht van het leven. De bruiloft is het symbool, de echte uitdrukking van de eenheid van God met zijn volk, gerealiseerd in Christus, waarlijk Mens en Zoon van God. Maria doet ons binnentreden in de aanvaarding en de lof voor de schepping, die de liefde van zijn God begroet. 'Geloofd zij U, mijn Heer! ... U biedt me de wijn van de bruiloft aan, U opent mijn hart voor de vreugde!' Maria maakt ten slotte haar naam bekend op 25 maart bij de grot: 'Ik ben de Onbevleete Ontvangenis.' Ik ben het schepsel dat geen weerstand biedt aan Gods wil, ik laat zijn woord in mij doordringen en in mij vlees worden: 'Zie de dienstmaagd van de Heer, mij geschiede naar uw woord.' Bernadette wordt op haar beurt draagster van een woord, draagster van het licht. Ze wordt naar de priesters gezonden opdat er een kapel zou gebouwd worden, een plek waar het brood van het woord, het brood van het leven wordt geofferd. Ook u bent uitgenodigd om te antwoorden: **'Hier ben ik, zend mij!'**

De paus richt zich tot de jongeren met het oog op de komende synode: 'De woorden komen mij voor de geest die God tot Abram richtte: 'Trek weg uit uw land, uw stam en uw familie, naar het land dat Ik u aan zal wijzen' (Gen 12, 1). Die woorden richten zich vandaag ook

tot u: het zijn de woorden van een Vader die u uitnodigt naar buiten te treden om u te richten naar een onbekende toekomst, maar draagster van sommige realisaties waarheen Hij u zal begeleiden. Ik nodig u uit te luisteren naar de stem van God die in uw harten weerklinkt langs de adem van de Heilige Geest. *Een betere wereld wordt ook opgebouwd dankzij u, dankzij uw verlangen naar verandering en uw edelmoedigheid. Heb geen angst om te luisteren naar de Geest die u stoutmoedige keuzes suggereert. Stel niet uit wanneer uw geweten u vraagt de Heer durven te volgen. De Kerk zelf wenst te luisteren naar uw stem, naar uw gevoelens, naar uw geloof, zelfs naar uw twijfels en kritiek. Laat u horen, laat uw kreet horen in de geloofsgemeenschappen en bij uw herders.*

Ik vertrouw u toe aan Maria van Nazaret, als een jongere tot wie God zijn liefdevolle blik richt, opdat zij u bij de hand neemt en u leidt naar de volle en edelmoedige 'Hier ben ik' ...'

De paus richt zich tot elk van ons, zoals tot de jongeren en de kinderen. Hij richt zich tot de catecheten, de aalmoezeniers en de leerkrachten. Hij richt zich tot allen die de Blijde Boodschap doorgeven, niet als een serie van woorden in de wind, maar als het mens geworden Woord. Ongetwijfeld zijn ook de journalisten een bijzonder betrokken partij, vooral deze in de media die de jongeren bereiken: kunnen zij er het nodige voedsel in vinden voor de weg van het leven? Zijn wij niet allen, mét Maria en Bernadette, allereerst geroepen tot de stilte van het luisteren? Dan zullen de jongste, de armste, de meest broze mensen – de Bernadettes van vandaag – aan ons misschien verschijnen als de bevoorrechten, die het essentiële kunnen delen, onzichtbaar voor onze ogen, en slechts met het hart duidelijk te zien.

Hoe ervaar ik de dringende oproep van de paus om te bewegen, om naar **buiten te treden**? Hij geeft de oproep door die God tot Abraham richtte, de oproep van God tot zijn volk om de slavernij van Egypte achter zich te laten en zich op weg te begeven naar het beloofde land. Het is ook dezelfde oproep van Maria tot Bernadette: 'Wilt u zo goed zijn voor mij om te komen?' Welke is de belofte van God voor mij? Voor welke andere wereld roept Hij mij? Er moeten kruiken worden gevuld, er zijn lagen modder om in te graven, stenen harten om te bekeren tot harten van vlees en bloed ... Welke **keuzes** worden mij voorgesteld? Welke weg moet er gebaad worden, voor mij, voor mijn omgeving, voor mijn Kerk, voor de wereld waarin ik leef? Welk **woord** moet ik doorgeven, welke opdracht wordt mij toevertrouwd, voor 'de priesters', de verantwoordelijken, voor hen die vandaag de taak hebben hun medechristenen en hun medemensen te leiden? Hoe mijn deel op te nemen in de verkondiging van het Evangelie en in de bouw van de 'kapel', van de Kerk? Hoe mijn plaats in te nemen tussen de armen, de kleinen, de lijdenden, de Bernadettes van deze tijd aan wie de Blijde Boodschap van Jezus is toevertrouwd?

E.H. Benoit Goubau



De bruiloft van Kana - Meditatie

Laten we, in het kader van het thema van het jaar 2018 – *Doe maar wat Hij u zeggen zal* –, voorgesteld door de heiligdommen in Lourdes, over het teken van de bruiloft van Kana mediteren (Joh 2, 1-12)

‘Doe maar wat Hij u zeggen zal’ (Joh 2, 1-12). Laten we over het teken van de bruiloft van Kana mediteren: het thema van het jaar 2018, voorgesteld door de heiligdommen in Lourdes.

Het evangelie volgens Johannes is heel verschillend van de synoptische van Matteüs, Marcus en Lucas. Het wordt terecht als spiritueel beschouwd. Terwijl de synoptische van ‘mirakels’ spreken, noemt Johannes ze ‘tekens’. Vooraleer over het huwelijksfeest in Kana in Galilea iets te vertellen, begint het evangelie volgens Johannes met een rijke proloog, met de getuigenis van Johannes de Doper en de ontmoeting van de eerste apostelen (Joh hoofdstuk 1).

Waarvan is de bruiloft in Kana een teken en wat leert dit ons? Het is het eerste teken dat Jezus verwezenlijkt. We kunnen dit verhaal dus beschouwen als een introductie op zijn openbaar leven, introductie die zin geeft aan de volgende drie jaren.

Jezus, zijn moeder en de apostelen antwoorden positief op een uitnodiging. Zij nemen deel aan een bruiloft die plaats heeft in Kana. Ze zijn genodigden. Door gebed nodigen we Jezus uit ons te begeleiden op onze levensweg. Wederkerig nemen we als christen deel aan een bedevaart, gevolg gevend aan de uitnodiging van de Heer. Jezus dringt zich nooit aan ons op. Hij stelt gewoon voor dat we Hem volgen. Hij laat ons vrij in onze beslissing. Geloof en christelijke betrokkenheid beginnen met een voorstel, een voorstel van de Heer.

Jezus, Maria en de apostelen nemen deel aan het feest. Zij delen in de vreugde van de gehuwden en van de andere genodigden. Jezus staat



inderdaad nooit onverschillig tegenover hetgeen vrouwen en mannen beleven. Hij neemt deel aan de vreugde en het verdriet van elk van ons en van degenen die ons omringen. Jezus en Maria zijn elke dag aanwezig aan onze zijde. Laten we op onze beurt hen die lijden en hen die in vreugde zijn, nabij zijn.

Maar het feest dreigt slecht te eindigen, want ze hebben geen wijn meer. Gebrek aan voorzorg? Er moet iets gedaan worden! Maria komt tussenbeide bij haar Zoon, maar loopt de kans afgewezen te worden. ‘*Vrouw, is dat soms uw zaak? Mijn uur is nog niet gekomen*’ (Joh 2, 4). Vol vertrouwen in haar Zoon zegt ze dan tegen de dienaars alles te doen wat Hij hun zeggen zal. Jezus zal de situatie redden door het nieuwe in het leven te roepen. Op zijn verzoek vullen de dienaars de kruiken die dienen voor de handwassing van de Joden, geëiste traditie door de mozaïsche wet van het Oude Testament. Met de komst van de Zoon van God op aarde is het moment gekomen om de oude wet, die van het Oude Testament, te verlaten om over te gaan tot de wet van de liefde en het geloof in Jezus Christus.

De dienaars schenken het water, dat in wijn veranderd is, aan de genodigden. Allen stellen vast dat deze nieuwe wijn beter is dan de vorige. Allen zijn verwonderd over de kwaliteit en de aanzienlijke hoeveelheid nieuwe wijn. Elke kruik bevatte ongeveer honderd liter en er waren er

zes ... De tafelmanier zegt tot de bruidegom: *‘Iedereen zet eerst de goede wijn voor en, wanneer men eenmaal goed gedronken heeft, de minder goede. U hebt de goede wijn tot nu toe bewaard*’ (Joh 2, 10). Het feest kan verder doorgaan.

‘Zo maakte Jezus in Kana in Galilea een begin met de tekenen en openbaarde zijn heerlijkheid. En zijn leerlingen geloofden in Hem’ (Joh 2, 11).

Het teken dat Jezus verrichtte, toont hoe groot de liefde van God voor de mensen is. Door dit teken stelt Jezus een nieuwe wereld in en openbaart Hij zijn heerlijkheid. De oude wereld is voorbij en maakt plaats voor de nieuwigheid van het koninkrijk Gods. Het verhaal van de bruiloft in Kana staat in het begin van het evangelie volgens Johannes en zegt ons meteen in welke mate de komst van de Messias op aarde een nieuw begin, een nieuwe start is. Ja, het rijk Gods is dichterbij ons gekomen. Zijn wij, zoals de bruidegom in Kana en zijn genodigden, nog steeds verwonderd over deze nieuwigheid die door de Heer Jezus ingehuldigd werd? Ook vandaag redt de tegenwoordigheid van de Verrezenen ons. Net als de apostelen zijn ook wij uitgenodigd in Hem te geloven. Met Jezus begint een nieuwe wereld, een wereld waarin de liefde zegeviert.

E.H. Paul Vanderbeke,
*begeleider van de
pinksterbedevaart naar Lourdes.*



Lourdes 2018

*Uitneembare katern
met praktische informatie
en inschrijvingsformulier*



LOURDES 2018

WIJZE VAN REGISTRATIE

MEI (ENKEL FRANSTALIG)

Vliegtuig:
Maandag **28 mei** tot vrijdag **1 juni** (5 dagen)

AUGUSTUS BEDEVAART

tgV:
Vrijdag **17** tot donderdag **23 augustus** (7 dagen)

Vliegtuig:
Vrijdag **17** tot vrijdag **24 augustus** (8 dagen)
Vrijdag **17** tot maandag **20 augustus** (4 dagen)



DE VRIENDEN VAN LOURDES

Als u deel uitmaakt van de Vrienden van Lourdes is het mogelijk dat u een beurs verkregen hebt om naar Lourdes te gaan. Voeg in dit geval het origineel document van uw beurs bij het inschrijvingsformulier. Het secretariaat zal het nodige doen om het bedrag van de reis bij uw afdeling te vorderen en zal dit automatisch in mindering brengen op uw factuur.

- gelieve één inschrijvingsformulier per persoon in te vullen en het volledige document naar het bedevaartsecretariaat te sturen.
- *a.u.b.: wachten op ons overschrijvingsformulier om te betalen*
- betalingen: *alleen* per overschrijving of storting op de rekening van het aartsbisdom:
[BE69 4397 1322 0178 KREDBEBB](https://www.banqueparibas.be/BE69439713220178KREDBEBB)
- het saldo zal u *zes weken* vóór het vertrek aangerekend worden. Na deze datum zal meteen de volledige som gevraagd worden bij de overschrijving.

Beste bedevaarder,

Hier volgen enkele inlichtingen aangaande uw aanstaande bedevaart. Wij raden u aan niet tot op het laatste ogenblik te wachten om u in te schrijven, zeker niet als u per vliegtuig naar Lourdes gaat of een eenpersoonskamer wenst.

INSCHRIJVINGEN - BETALINGEN

Vul één inschrijvingsformulier per persoon en per bedevaart in. Dit moet *duidelijk en volledig* ingevuld zijn. Maak gebruik van *hoofdletters*. U bent ingeschreven van zodra u hiervan een schriftelijke bevestiging ontvangt. Betaal nooit vooraleer u deze bevestiging ontvangen hebt. Wacht op het ontvangen van een *overschrijvingsformulier met het juiste bedrag dat u dient te voldoen*.

De eerste storting komt overeen met de prijs van het transport (trein of vliegtuig) dat u koos voor de bedevaart. Betaal *enkel* met overschrijvingen of storting op de rekening van het aartsbisdom. Het saldo zal zes weken vóór het vertrek van de bedevaart gevraagd worden. Het saldo moet ten laatste vijftien dagen vóór het vertrek van de bedevaart betaald zijn, zo niet is het mogelijk dat de deelname aan de bedevaart geweigerd wordt.

Specifieke regeling in verband met de bedevaart van juni: vermits de inschrijving en het vertrek niet meer veraf zijn, zal uw plaats pas gereserveerd worden na overschrijving van het totaalbedrag voor het verblijf.

HOTELS VERDELING VAN DE KAMERS

Wij verblijven altijd in goede hotels met bad of douche en toilet in elke kamer (twee of drie sterren). *Indien u de kamer met iemand van uw keuze wil delen gelieve haar/ zijn naam en voornaam op het inschrijvingsformulier te vermelden.* Indien u de kamer met iemand wil delen en u vergeet de naam van die persoon te vermelden zal het supplement voor een eenpersoonskamer gefactureerd worden: te betalen vóór het vertrek! Indien het secretariaat iemand kan vinden die de kamer met u wil delen zal dit supplement niet vermeld staan op de eindfactuur of zal dit terugbetaald worden.

Dit is eveneens het geval wanneer de voorziene persoon zijn deelneming moet annuleren en hij niet vervangen wordt. Deze onkosten zullen in geen geval gedragen worden door de organisator. Dit sluit de moeilijkheid van de reservatie van individuele kamers niet uit: deze zijn *zeldzaam* en *duur*.

PRIJS

De prijzen voor het verblijf per vliegtuig/tgv + hotel worden vermeld op het inschrijvingsformulier en zijn afhankelijk van de keuze van de categorie van hotel. We verblijven steeds in goede hotels **, *** of ****, die bad of douche en toilet hebben in elke kamer.

Sommige hotels hebben een kamer voor een persoon met beperkte mobiliteit. Neem zo nodig contact op met het secretariaat.

Begrepen in de prijzen

- *Treinreis hst* Tourcoing – Lourdes (HIT)
- *Hotel*, 2, 3 of 4*, volpension (*basis 2-persoonskamer*)
- *Vervoer* tussen het station of het vliegveld en het hotel *te Lourdes* (heen en terug)

- Voor de trein: *picknick terugreis*
- De *uitstap in mei*

Niet begrepen in de prijzen:

- Het vervoer vanuit uw woonplaats naar het vertrekkoord.
- Busvervoer naar *Tourcoing* - HIT (€ 30/persoon) (te vermelden bij de inschrijving)
- Voor de Trein: *picknick te voorzien 's middags* bij de heenreis
- Dranken en persoonlijke uitgaven
- *Annulatieverzekering*
- *De uitstap in augustus.*

Speciale condities voor kinderen:

Speciale condities voor kinderen (tussen 2 en 12 jaar): neem contact op met het secretariaat.

- Kinderen jonger dan 2 jaar (op datum van vertrek) reizen *gratis*.

VERZEKERINGEN

Burgerlijke aansprakelijkheid

De *burgerlijke aansprakelijkheid* is *verzekerd* bij elke bedevaart.

Ziektebijstand

Controleer of u *uw lidgeld* aan de mutualiteit betaald hebt. Vraag aan uw mutualiteit welke documenten nodig zijn voor de terugbetaling van medische kosten in het buitenland (Europese verzekeringskaart in geval van ziekte, SIS-kaart ...) zodat u zeker bent dat uw rechten ten opzichte van uw mutualiteit gevrijwaard zijn in geval van ziekte tijdens de bedevaart.

Voor alle bedevaarten is een verzekering begrepen in de prijs. Dankzij deze verzekering is men gevrijwaard van kosten in geval van ziekte of ongeval in het buitenland. Deze verzekering dekt de medische kosten (in aanvulling van de terugbetaling van uw mutualiteit), de kosten voor medisch vervoer of repatriëring, eventueel de repatriëring van het lichaam in geval van overlijden. Indien u over zo'n verzekering beschikt, dan is deze prioritair. Mocht

een tussenkomst van de verzekering vereist zijn, dan zal slechts één verzekering tussenbeide komen. Elk ongeval en/of elke ziekte die zich voordoet tijdens de bedevaart, moet aan de vertegenwoordiger van de bedevaarten Mechelen-Brussel, die u vergezelt, gemeld worden.

Zorgkosten te wijten aan een ziekte die er reeds was vóór het vertrek zullen niet vergoed worden.

Indien een bedevaart vroegtijdig beëindigd wordt ten gevolge van ziekte of ongeval, dan geeft dit *nooit aanleiding tot een terugbetaling.*

Annulatieverzekering:

Wij bieden geen annulatieverzekering aan, hiervoor dient men zich te wenden tot zijn eigen verzekeringsmakelaar.

VLIEGTUIGREIS

Het is mogelijk dat de vliegtuigmaatschappijen hun prijzen moeten aanpassen ten gevolge van de schommelende olieprijs. Mocht dit het geval zijn dan zal de meerprijs op de eindfactuur vermeld staan of later aangerekend worden.

Gelieve de correcte schrijfwijze van uw naam te controleren: sommige vliegtuigmaatschappijen rekenen aanzienlijke dossierkosten aan voor het aanpassen van een naam op een ticket of passagierslijst. Die kosten worden op u verhaald!

ANNULATIEKOSTEN

Mei	Augustus	
Vóór 10/04	Vóór 30/06	dan zal u slechts € 20 worden aangerekend aan administratiekosten
Vóór 14/04	Vóór 30/07	de <i>kosten worden berekend</i> op basis van het gekozen transport, hetzij: € 200 voor de treinreis, € 300 voor de vliegtuigreis
Vóór 19/05	Vóór 09/08	U betaalt <i>85%</i> van de totaalprijs voor de bedevaart
Na 21/05	Na 10/08	U betaalt <i>100%</i> van de totaalprijs.

Wat ook de reden ervan zij, een annulatie van inschrijving zal steeds annulatiekosten met zich brengen. Deze moet schriftelijk medegedeeld worden aan het secretariaat en gerechtvaardigd door het opsturen van een bewijsstuk (gedateerd en ondertekend).

REISDOCUMENTEN

Belgen mogen met hun identiteitskaart naar Frankrijk. Niet-Belgische bedevaarders moeten in orde zijn met de regelgeving van hun land van herkomst (eventueel paspoort). Kinderen jonger dan 12 jaar moeten in het bezit zijn van een elektronische identiteitskaart met foto, afgeleverd door de gemeente. Bovendien zullen alle personen van minder dan 18 jaar, die niet door hun ouders vergezeld zijn, in het bezit moeten zijn van een wettelijke toelating van hun ouders.

VERANTWOORDELIJKHEID

De leiding wijst elke verantwoordelijkheid af voor ongevallen die tijdens de reis of het verblijf zouden kunnen plaatsvinden.

Zo kan de leiding ook niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele diefstallen, verloren voorwerpen, vertragingen en andere ongemakken.

RECHT OP FOTO'S

Tijdens de bedevaart zullen foto's genomen worden door een officiële fotograaf of door bedevaarders.

Indien u niet wenst dat een foto van u wordt gepubliceerd, gelieve er het secretariaat van te verwittigen.



INSCHRIJVINGSFORMULIER

- Gelieve *één formulier per persoon* in te vullen en dit document volledig ingevuld terug te sturen naar het secretariaat.
- *Wacht op ons overschrijvingsformulier om te betalen*. Dit zal een referentienummer vermelden dat u moet vermelden bij elk contact met het secretariaat.
De inschrijving is pas definitief na ontvangst van het voorschot.
- Betalingen: *alleen* per overschrijving op de rekening van het aartsbisdom
BE69 4397 1322 0178 KREDBEBB
- Het saldo zal u *zes weken vóór* het vertrek aangerekend worden. Na deze datum zal de volledige som gevraagd worden bij de inschrijving.



DE VRIENDEN VAN LOURDES

Indien u een lotje van de Vrienden van Lourdes gewonnen hebt:

Comité : _____

Gewonnen in het jaar 201 _____

Bedrag: _____

(Origineel document bijvoegen a.u.b.)

Inschrijving ongeldig indien niet ingevuld

Ik verklaar dat ik volledig akkoord ga met de wijze van registratieprocedure beschreven in bijlage.

Gemaakt te : _____

Datum: ___ / ___ / ___

Gelezen en goedgekeurd

Handtekening

Dhr. Mevr. Mej. Zr. E.H. Diaken

Naam en voornaam volgens identiteitskaart

Naam (meisjesnaam): _____ Voornaam: _____

Geboortedatum: ___ / ___ / ___ Nationaliteit: _____

Echtgeno(o)t(e) Naam: _____ Voornaam: _____

Instelling: _____ (Rusthuis, Instituut)

Straat: _____ nr.: _____ bus: _____

Postnummer: _____ Woonplaats: _____

E-mail: _____

Gsm: _____ Tel.: _____

Bankrekening voor eventuele terugbetaling: BE _____

*** Extra formulieren verkrijgbaar via het secretariaat

1. MEI VLIEGTUIG van maandag 28 mei tot vrijdag 1 juni hotel Stella ga naar punt 3

2. AUGUSTUS: BEDEVAARDER IN DE 'ACCUEIL NOTRE-DAME'

Verblijf in de Accueil Notre-Dame gelegen op het domein van het Heiligdom. Enkel tgv, van 17 tot 23 augustus.

Aard van deelname:

- Bedevaarder in de 'Accueil Notre-Dame' forfait € 566** (Volpension / tgv)
Medisch dossier zal opgestuurd worden na ontvangst van het inschrijvingsformulier. Minder valide bedevaarders in de "Accueil Notre-Dame", onder voorbehoud van aanvaarding van uw medisch dossier.
- Begeleider(ster) in de 'Accueil Notre-Dame' € 566** (Volpension / tgv)

Wenst de kamer te delen met: _____

Bijzonderheden voor rolstoelengebruikers: vertrek vanuit Koekelberg!

Indien u uw eigen rolstoel meeneemt: Één per persoon - voor tgv maximum 72 cm breed (indien niet plooibaar)

- Ik neem mijn *eigen mechanische* rolstoel mee
 Ik neem mijn *eigen elektrische rolstoel* mee (te vermijden)
 Ik verblijf in Accueil Notre-Dame en *wens een rolstoel te Lourdes* (€ 10)

* Gelieve vak 4 in te vullen

!!! Geen privékamer mogelijk!!!

3. BEDEVAARDERS EN HOSPITALIERS: KEUZE VAN HET HOTEL EN HET VERVOER

Hotels	Augustus tgv First Class <input type="checkbox"/> € 50 17-23 augustus		Augustus Vliegtuig 4 d. Vrijd. - Maand. 17-20 augustus		Augustus Vliegtuig 8 d. Vrijd. - Vrijd. 17-24 augustus		Mei / Juni Vliegtuig 5 d. Maand. - Vrijd. 28 mei -1 juni	
	VP/pers. €	+ single €	VP/pers. €	+ single €	VP/pers. €	single €	VP/pers. €	+ single €
Ave Maria / Hospitalet*	<input type="checkbox"/> 463	-	-	-	-	-	-	-
Hotel Vatican-Astoria	<input type="checkbox"/> 563	<input type="checkbox"/> 90	<input type="checkbox"/> 526	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 733	<input type="checkbox"/> 105	-	-
Hotel d'Espagne	<input type="checkbox"/> 578	<input type="checkbox"/> 144	-	-	-	-	-	-
Hotel Sainte-Suzanne	<input type="checkbox"/> 599	<input type="checkbox"/> 132	<input type="checkbox"/> 543	<input type="checkbox"/> 66	<input type="checkbox"/> 773	<input type="checkbox"/> 154	-	-
Hotel Stella	<input type="checkbox"/> 606	<input type="checkbox"/> 162	<input type="checkbox"/> 547	<input type="checkbox"/> 81	<input type="checkbox"/> 781	<input type="checkbox"/> 189	<input type="checkbox"/> 628	<input type="checkbox"/> 108
Hotel Roissy	<input type="checkbox"/> 646	<input type="checkbox"/> 192	-	-	-	-	-	-
Hotel Saint-Sauveur	<input type="checkbox"/> 722	<input type="checkbox"/> 192	<input type="checkbox"/> 605	<input type="checkbox"/> 96	<input type="checkbox"/> 917	<input type="checkbox"/> 224	-	-
Hotel Eliseo	<input type="checkbox"/> 754	<input type="checkbox"/> 204	-	-	-	-	-	-

Voor wat u wenst in te schrijven, aankruisen in de vakjes

* Ave Maria / Hospitalet: dubbele kamer, enkel voor hospitaliers

Wenst de *kamer te delen* met : _____

(Indien niet ingevuld zal het secretariaat de kamers aanvullen of de *toeslag 'single'* aanrekenen)
Gelieve de vakken 4 tot 8 in te vullen.

4. VOOR TGV: WENST BUS NAAR/VANUIT TOURCOING

Bussen voorzien van een lift: alleen voor Brussel- Basiliek

+ € 30

Opstapplaatsen:

- voor Brussel (Basiliek) voor Machelen (Makro) voor St.-Katelijne-Waver (Kerk)
 voor Mechelen (station) voor Scherpenheuvel (Action) voor Waver (Pizza Hut)

- De bedevaart behoudt zich het recht voor een *opstapplaats af te schaffen* indien er niet voldoende aanvragen zijn.
- Voor wie hulp nodig heeft: opstappen in Brussel, het is de enige opstapplaats met *hulp van de hospitaliteit* (of in Tourcoing).

5. ALLEEN VOOR BEDEVAART IN HOTEL EN PER VLIEGTUIG

Voor rolstoelgebruikers per vliegtuig en verblijvend in een hotel

Naam van uw begeleider:

_____ (verplicht)

- WCHR: kan in het vliegtuig, zonder hulp, tot aan zijn zetel gaan
- WCHS: kan geen trappen op, noch af, maar kan zich in het vliegtuig, zonder hulp, verplaatsen
- WCHC: is volledig afhankelijk (moet in het vliegtuig gedragen worden)

Elektrische rolstoelen moeten noodzakelijk droge batterijen bevatten:

Merk, type, model a.u.b.:

N.B. Rolstoelen zijn te huur in de Accueil St-Frai tegen een kleine gift.

6. KINDEREN

- Ik ben tussen 6 en 11 jaar oud en wens mij aan te sluiten bij de *kinderbedevaart*.

7. FACULTATIEVE UITSTAP

Uitstap: Pau met stadsbezoek

Enkel voor valide bedevaarders. Dit gaat slechts door indien er minstens twintig deelnemers ingeschreven zijn.

Prijs: € 25

8. VOOR ALLEN; LOGISTIEKE HULP BIJ DE BEDEVAART

- Pelgrims begeleiden: 9 u. / 14 u.
- Zingen in het koor
- Drager in de processie: vlaggen, kaars, beeld
- Vieringen: lector, collecte
- Hotel verantwoordelijke
- Brancardier

9. IN TE VULLEN DOOR BEDEVAARDERS DIE WENSEN TE HELPEN EN HOSPITALITEITSLEDEN

- arts
- verple(e)ger(ster) of aantal studiejaren _____
- kine
- andere _____

aantal meegemaakt bedevaarten _____ (2017 incl)

DIENST BINNEN DE HOSPITALITEIT

Bij de treinreis

- hulp aan de zieken
- hulp aan de bedevaarders

Te Lourdes

Op de kamers

- dienst dames
- dienst heren
- opmaken van bedden
- schoonmaak (kamers, wasplaatsen)

Restaurant

- dekken van tafels
- hulp bieden aan zieken bij het eten

Transport

- de zieken vervoeren
- rangschikken van de wagentjes
- uitdelen van water

Liturgische dienst

- misdienaar voorlezer

Animatiedienst

- kinderbedevaart

Koor

- ik breng mijn instrument mee

Diversen

- post voor de zieken
- andere keuze (te bepalen a.u.b.)

10. VOOR DE CLERUS; BIJ DE ANIMATIE VAN DE BEDEVAART

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Ziekenzalving | <input type="checkbox"/> Aanbidding |
| <input type="checkbox"/> Sacrament van verzoening | <input type="checkbox"/> Kruisweg |
| <input type="checkbox"/> Laudan en vespers | <input type="checkbox"/> Bij de jongeren |
| | <input type="checkbox"/> Bij de mindervaliden |



De Heer heeft **grote dingen**
aan mij gedaan

In Lourdes is iedereen welkom 'Doe alles wat Hij u zeggen zal'

Bevoorrechte plaats voor zieken

Van bij de eerste verschijningen kwamen gelovigen en nieuwsgierigen naar de grot van Lourdes. En ze werden steeds talrijker. Onder hen ook vele zieken. Weinig bedevaartsoorden onthalen zoveel zieken en mindervaliden. Lourdes stelt zich bij uitstek open voor zieke, kwetsbare en broze mensen. Op die manier is Lourdes, en de gemeenschap die daar vorm krijgt rond de grot, het teken dat de hemel zich opent voor kwetsbaarheid en lijden, voor de zichtbare en onzichtbare pijn van mensen.

Van Bernadette zijn de woorden: 'Ik zal geen moment leven zonder te beminnen.' Haar woorden indachtig zijn er in Lourdes talloze mensen die klaarstaan om zieken te helpen, die er hun beste krachten én hun hart aan wijden. Men zegt dat ze lid zijn van de 'hospitaliteit'. Daarin resonneert het woord 'gastvrijheid': die men geeft en die men krijgt en die misschien vaak de gastvrijheid is van God zelf.

'Dienen, troosten, de zieken verzorgen, zonder onderscheid des persoons, omdat God het zo wil.' Dat zei de heilige Camille de Lellis. Lourdes is dé plaats om dat in alle nederigheid in de praktijk te brengen. Wat daar wordt beleefd, is dat ieder geroepen is om te leven onder de blik van Jezus en Maria. En zo is Lourdes een merkwaardig en verrassend laboratorium: het is het Evangelie in een zachte en schitterende helderheid.

Indringende geloofservaring

Ga dus maar naar Lourdes en maak er een echte bedevaart van, met alle ervaringen die daarbij horen: een viering bij de grot van Massabielle, de kaarsjesprocessie, de baden, de kruisweg, de sacramenten van de ziekenzalving en de verzoening, een ontmoeting met onze bisschoppen, een gedeelde hartelijkheid met

zoveel zieken ... En als men groepen bedevaarders uit alle hoeken van de wereld kruist, voelt men de universaliteit van de boodschap van Lourdes en van de Kerk.

Tijdens zo'n bedevaart ziet men telkens weer gezichten die oplichten en glimlachen, tekens van een diepe vrede en vreugde, geput uit de bron van het geloof. Bij terugkeer is men beladen, met souvenirs en flessen water, maar vooral met een sterke geloofservaring die men het hele verdere leven meedraagt. Een bedevaart naar Lourdes is een geschenk dat men zichzelf kan geven, opdat in ons de bron van het Leven en de vreugde van het Evangelie weer gaat stromen.

Diocesane bedevaart

De diocesane bedevaart van het aartsbisdom, waarvoor we u heel graag uitnodigen, heeft dit jaar plaats **van 17 tot 23 augustus**. Dit jaar is het thema van de bedevaart: 'Doe maar wat Hij u zeggen zal' (Joh 2, 5). Met de maagd Maria, Onze-Lieve Vrouw van Lourdes, kunnen we Gods beloften en het mooie en grootse dat Hij voor ieder van ons doet, (her)ontdekken. Ik hoop van ganser harte dat u deze mooie ervaring van Lourdes mag meemaken, en het 'ja' mag beleven van Maria, van haar totale vertrouwen in Gods plan met haar.

Christian Van Robaey,
permanente diaken



Het geloof doorgeven

Voorafgaand aan de feestdag van 11 februari, organiseerde het heiligdom van Lourdes twee studiedagen rond het thema 'Het geloof doorgeven'. Als onderwerp is dat heel toepasselijk in Lourdes, een plaats waar zoveel bedevaarders van alle leeftijden bijeenkomen. Het is ook heel actueel in onze tijd waar de Kerk het met steeds minder gelovigen moet doen.

Naar goede gewoonte werden de studiedagen ingezet door de bisschop, mgr. Nicolas Brouwet, en de rector van het heiligdom, pater André Cabes. Beiden gaven vanuit hun insteek een visie op hoe geloof doorgeven gebeurt.

Een mens kan zijn geloof pas doorgeven als het voor hem ook echt belangrijk is. Het start vanuit zijn gelovige houding in het leven. Een eerste stap is je er bewust van zijn dat je afhankelijk bent van anderen. Je moet eerst zélf krijgen vóór je kan geven. Heel mooi is dit getoond in Jezus' parabel van de verloren zoon: pas toen die niets meer had, leerde hij dankbaar zijn voor wat hij vroeger ontvangen had. Zo is het ook met het geloof: je krijgt het geloof door van anderen, het vindt zijn plaats in je leven en heeft tijd nodig zoals een vrucht die moet rijpen. In die tijd ondervindt een mens ook twijfel en je hebt kracht nodig om die twijfel te overwinnen. Die kracht is de barmhartigheid. Vóór je begint om zelf het geloof door te geven aan anderen, heb je eerst veel geduld nodig om te durven wachten tot je er klaar voor bent.

Zoals een kind het geloof van zijn ouders aanneemt omdat het hen vertrouwt, zo zal die mens vertrouwen moeten hebben in de andere aan wie hij op zijn beurt zijn geloof wil doorgeven. Immers, wat jaren in je gerijpt is tot een gelovige levenshouding, is een heel intiem iets, een parel voor jezelf. Het vergt moed om daarover te spreken. Het is ook niet zeker wat die andere met jouw geloofsverhaal zal doen: zal hij het

verwerpen, belachelijk vinden, of zal hij het waarderen? Als hij het aanneemt, moet het ook in hem weer bezinken en als levenshouding groeien tot het zijn eigen parel wordt. Iemand die het geloof verkondigt, moet dan ook lang wachten om de vruchten ervan bij anderen te zien. Rekenen op de barmhartigheid is dan de boodschap. En vertrouwen: als gelovige staan we in een heel lange en mooie geschiedenis van telkens weer doorgeven.

Het succes van dit overleveren van de ene generatie op de andere, ligt erin dat je een ander iets laat beleven van wat jijzelf ook beleefd hebt. We weten allemaal dat het geloof

ons leven verandert: het is alsof een nieuw leven ontstaat. Geloof doorgeven is dus eigenlijk in de ontmoeting tussen twee mensen een nieuw leven laten ontstaan, een gelovig leven.

En laat ontmoeting nu juist een van de basispijlers van Lourdes zijn: je komt er zovelen tegen, man en vrouw, jong en oud, gezond en ziek. In elke ontmoeting opnieuw zie je de menselijkheid van je naaste, kan je met de ogen van je geloof het gelaat van Christus zien.

Koen Jacobs,
diaken



Nieuws van het heiligdom

11 februari 2018. 26ste Werelddag van de zieken, en 160ste verjaardag van de eerste verschijning van Maria aan Bernadette.

Tijdens de februaridagen hebben we een aantal nieuwigheden in het heiligdom kunnen waarnemen.

De baden. Het hele voorplein zal herschikt worden: er zullen een luifel en nieuwe banken geplaatst worden. Ook de wachttijd voor het nemen van de baden zal anders aangepakt worden: men zal een meer comfortabele ruimte inrichten. Doelstelling: meer sereniteit.

Kapel van het licht. Tegenover de baden zullen zes nieuwe kaarsenbranders geplaatst worden die een lichtkapel zullen vormen. Deze ruimte zou moeten toelaten dat de kaarsen onmiddellijk aangestoken kunnen worden. Doelstelling: een plaats creëren die aanzet tot bezinning en gebed.

Kruisweg van de zieken. Deze zal ruimte krijgen naast de 'Kapel van het licht' en aldus in de schaduw van de bomen liggen. Alle beelden werden geschonken door weldoeners en vrienden van Lourdes.

De nieuwe **ruimte van de Grot** en de sacristie zijn bijna afgewerkt.

Het huis van Sint-Petrus en Sint-Paulus zal men herinrichten en het '**Gasthuis van het heiligdom**' worden. Dit gewezen klooster van de zusters van de Onbevleete-Ontvangenis zal aan de gasten de mogelijkheid bieden een unieke ervaring mee te maken in het hart van het heiligdom zelf. Het zal een kwaliteitsvol verblijf en een gemakkelijke toegang bieden tot het liturgische leven in Lourdes en tot de diensten van het heiligdom.

De **Accueil Notre-Dame**. Deze ruimte was tot nu toe voorbehouden voor mensen die ziek of gehandicapt waren. Voortaan zullen ook begeleiders, hospitaliteitsleden en families

er onderdak kunnen vinden. In 2018 zullen 32 nieuwe kamers met drie bedden ingericht worden. Er komen ook acht gemeenschapsruimtes met toegang tot multimedia.

Nieuwe richtingaanwijzer. Nieuwe borden met inlichtingen worden geplaatst in de buurt van de belangrijkste gebouwen; aan de kruispunten komen grote plannen en richtingaanwijzers. Daardoor zullen de pelgrims gemakkelijker de weg vinden.

Men heeft lang nagedacht over de manier waarop men *de stroom van de bedevaarders* in de buurt van de Grot en van de baden vlotter kan laten verlopen.. Op die manier zullen deze plaatsen aan sereniteit winnen op het ogenblik van de processies. Het jaar 2018 zal een testjaar zijn.

Om de 160ste verjaardag van de verschijningen te vieren, wil het gemeentebestuur van Lourdes een nauwe samenwerking tot stand brengen met het heiligdom en alle socio-professionele partners.

Daartoe werd een logo gecreëerd: 'Lourdes 1858-2018 – 160 ans d'émotions'.

Brigitte Delvaux,
voorzitster van de hospitaliteit
Mechelen-Brussel

Echo's van onze families

Door handoplegging en aanroepingen van de H. Geest zal,

Z.Em. kardinaal Jozef De Kesel, aartsbisschop van Mechelen-Brussel,
Elia William Cantaert wijding tot diaken in voorbereiding op het priesterschap
Op zondag 4 maart 2018.

Genezingen en wonderen

Van de meer dan 7.000 neergelegde dossiers van genezingen in Lourdes sinds de verschijningen, zijn er tot op vandaag 70 door de Kerk als wonder erkend.

Zuster Bernadette Moriau





Aartsbisdom Mechelen-Brussel

Bedevaart naar

Lourdes

“Doe alles wat Hij u zeggen zal”

De augustusbedevaart
is toegankelijk voor
iedereen: validen,

mindervaliden (medische dienst
verzekerd 24u/24), gezinnen
met kinderen (kinderbedevaart).
Jongeren kunnen aansluiten
bij de groep Don Bosco, de
jongerengroep
of de Europascouts.



Van
17 tot 23
augustus 2018

met Vicaris-generaal
Etienne
Van Billoen

Bedevaarten

- Van 28 mei tot 01 juni begeleid door E.H. Paul Vanderbeke - Vliegtuig (FR)
- Van 17 tot 23 augustus begeleid door Vicaris-generaal Etienne Van Billoen - HST (NL/FR)
- Van 17 tot 24 augustus met vliegtuig (beperkt aantal plaatsen)
- Van 17 tot 20 augustus met vliegtuig (beperkt aantal plaatsen)

AARTSBISDOM MECHELEN-BRUSSEL - DIENST DIOCESANE BEDEVAARTEN

Wollemarkt 15 - 2800 Mechelen | Gsm : 0476 85 19 97 | Tel : 015 292 616 | E-mail : mb.sec.vic@gmail.com

www.lourdesmb.be